

# Alle for en - en for alle

Kolonnen af køretøjer kommer langsomt kørende ad en lille hulvej i naturskoven. Kolonnen er nået et punkt på vores Fil-Fil tur, hvor der er muligheder for at se eksotiske fugle og silkeaber. Kolonnen stopper og alle stiger ud. En andægtig stilhed breder sig. Vil vi se noget i dag? Alle spejder ind imellem træerne. Nej, ingen eksotiske fugle eller silkeaber. Alle sidder op i køretøjerne igen, medens en enkelt vil gå lidt foran kolonnen. Pludselig vinker han og vi stiger ud igen med klargjorte våben (kamera). Nu kan alle se, at noget bevæger sig imellem grenene i et stort træ. En lille silkeabe stikker nysgerrigt sit hoved ud mellem grene og blade. Alle hæver kameraerne og er klar til at „skyde“. Hurtigt viser det sig, at det er en lille koloni af silkeaber, der befinder sig i træet. Vi fleste når at få taget et billede til albummet. I en opløftet stemning fortsætter vi turen.



Frodigt landskab i Eritrea



På et tidspunkt standser kolonnen på en asfalteret vej, hvor kolonnen deles. Nogle skal fortsætte til MASSAWA og andre skal til ASMARA. Vi stiger ud af køretøjerne og en frygtelig varme slår os i ansigtet. Temperaturen ligger et pænt stykke over 40 grader. Hurtigt får vi sagt farvel og kører videre til MASSAWA, hvor vi vil indkvartere os på et orlovshotel ved Rødehavet. Da vi ankommer til hotellet er varmen tiltaget og fugtighedsprocenten er meget høj.

Hurtigt bliver alle installeret på værelser og så ellers ned til vandet. Nogle har været meget hurtige og svømmer allerede rundt med et saligt blik i øjnene. Snart er alle i vandet. Det er dejligt varmt og en enkelt bader har ur på og han aflæser ca. 35 grader varmt vand. Det er jo ikke så ringe endda.

Om aftenen kører vi ind til MASSAWA for at spise. Klokkeren er 1900 og varmen er stadig kvælende og sveden hagler ned af kroppen. Vi finder en hyggelig restaurant og får rejer og fisk, som altid er meget frisk.

Efter vi har spist går vi en tur rundt i MASSAWA, som er meget arabisk præget både i arkitektur og påklædning. Vores tur går igennem nogle smalle gyder, som knapt er oplyst. Klokkeren nærmer sig 2200 og folk er ved at gå til ro på gaderne. Senge er stillet op langs murerne og folk sover faktisk på denne måde ude i den frie luft. Turen går herefter tilbage til hotellet.

Næste morgen går turen tilbage til

ASMARA, men de morgenfriske når en tur i vandet klokken 0700. Vandet er nu lidt friskere og en lille svømmetur nydes. Vi observerer flyvefisk og nogle andre har set delfiner.

På vej hjem tager vi en afstikker til en flygtningelejr ved NEFASIT, som ligger 20 kilometer fra ASMARA. Turen ned er meget smuk med mange buske og træer i alle eksotiske farver. Samtidigt er vejret meget klart, så der er en svimlende udsigt til bjergtoppe og dale. Snart når vi frem til flygtningelejren og parkerer bilerne.

Vi står lige ved starten af flygtningelejren, som er placeret på begge sider af en gennemgående vej. Teltene, som alle flygtninge bor i, klamrer sig til bjergsiderne, som kunne de falde ned hvert anden øjeblik.

Der er telte så langt øjet rækker. Vi beslutter os at gå ned langs vejen. Her har adskillige flygtninge slået boder op, hvor man kan købe små fornødheder og lidt madvarer. Vi er omringet af flygtninge i alle aldre og jeg forhører mig om, hvor de er flygtet fra. Jeg får at vide, at der er ca. 25.000 flygtninge i lejren og at de kommer fra en by, som ligger nede i sikkerhedszonen, små 125 kilometer fra flygtningelejren.

Vi drikker en cola og tager afsked med flygtningelejren. Trods flygtningenes triste situation har de overskud til at smile og vinke farvel til os.

Jeg skal kort orientere om vores forsyningssituation bl.a. vedrørende frisk føde, vand og frugt. Som bekendt er det således, at vi var selvforsynende fra ankomst, hvorefter UN skulle overtage leveringen af frisk føde, vand og frugt. Desværre kunne UN ikke levere frisk føde, så



vi fortsatte med at få varer fra DANMARK til midten af marts. Herefter fik vi at vide, at UN havde kontrakt med et fransk firma, som skulle levere friske varer til DANCON via UN. DANCON opstillede nogle kvalitetskrav - herunder, at frostvarer skulle leveres i frysecontainer og at temperaturen aldrig måtte overstige minus 18 grader. Der var andre krav, men for at gøre en lang historie kort, så kunne det franske firma ikke leve op til vores kvalitetskrav, hvorefter et dansk firma igen pr. 24. april leverer friske varer til de danske soldater. Vi har fået de første forsyninger til alles tilfredshed.

I skrivende stund har NSE meget travlt. Vi er i fuld gang med redeployeringen af DANCON (transport til DANMARK). Det har betydning, at vi har delt NSE i to dele. Den ene halvdel bliver i ASMARA (det er fortrinsvis postkontor, regnskabskontor, kommando- kontor, et lille transportkontor og chef og næstkommanderende) med opgave at service resten af DANCON i CAMP BIFROST. Den anden del er nu placeret i MASSAWA (det er fortrinsvis transport- og forsyningsfolk samt kommunikationsfolk og et lille infirmeri med en sygeplejerske) med opgave at indrette en samleplads til containere og køretøjer. Herfra skal containere og køretøjer køres ned til havnen i MASSAWA og indskibes i midten af juni.

NSE har lejet et antal lejligheder i midten af MASSAWA, hvor der er AIR-CONDITION i hver lejlighed, så soldaterne kan blive afkølet indimellem. På grund af varmen indretter vi arbejdstiden, så soldaterne undgår den værste hede.

Om aftenen er der mulighed for at tilbringe en „kølende stund“ på taget



*Kaktuslandsksab i Eritrea*

afbygningen, hvor der for øvrigt er en strålende udsigt over MASSAWA.

Vi har haft lidt begyndervanskeligheder såsom strømsvigt og andre ting, men vi håber det falder på plads hurtigst muligt. Alt i alt er soldaterne godt tilfredse. Ikke mindst efter der er tilgået en kok.

I forbindelse med redeployeringen transporteres alle personer og materiel hjem i henholdsvis 2 fly og 1 skib. Som det ser ud p.t. vil skibet blive lastet og afsejler i perioden 16. - 18. juni og 1. fly afgår 14. juni og 2. fly 19. juni og vi lande enten i VÆRLØSE eller KASTRUP, hvorefter soldaterne transporteres videre til FYN og JYLLAND og sjællænderne står af enten i VÆRLØSE eller KASTRUP. NSE vil blive hjemtransporteret i 2. fly 19. juni og p.t. med en forventet ankomst til DANMARK 19. juni kl. 0735. Fra 20. juni til 26. juni vil hovedparten af soldaterne afspadsere og herefter møde i ÅLBORG onsdag 27. juni kl. 1200 med henblik på at gennemføre aflevering af udrustning og våben. Dele af NSE vil møde 25. juni i ÅL-

BORG med henblik på at forberede afleveringen af udrustning og våben. Onsdag 27. juni er alle i NSE samlet i ÅLBORG (minus soldater, der sejler med skibet hjem). 29. juni går turen så til GOTHERSGADES KASERNE i KØBENHAVN, hvor der vil være en afsluttende parade fra kl. 1300.

Efter paraden klæder sjællændere om til civil og afleverer uniform m.m. og der tages afsked, hvorefter fynboer og jyder kører tilbage samme dag. Paraden forventes færdig ikke senere end kl. 1700.

Som nævnt foroven sejler en del af vores soldater med skibet til DANMARK og forventes i ESBJERG 7. juli. Jeg forventer, at soldaterne selv oplyser pårørende om evt. deltagelse.

Sluttelig sendes mange varme hilsener fra os alle i ERITREA med håbet om alle pårørende har det godt i DANMARK og et snarligt „på gensyn“.

*J.-E. BJØRKLUND*

